

DE KRAANVOGELCHALLENGE



WIST JE DAT?

Een kraanvogel kan je niet alleen vouwen, maar het is ook een echte vogel. Deze staat in Japan symbool voor gezondheid en geluk. De kraanvogel wordt daar ook wel Tsuru genoemd. Origami is een Japanse vouwkunst: 'ori' betekent vouwen en 'kami', papier.



1000 ORIGAMI KRAANVOGELS

De Japanse traditie om 1000 origami kraanvogels te vouwen is eeuwenoud. Wanneer je deze taak volbrengt, worden je gezondheidswensen vervuld. Deze 1000 papieren kraanvogels symboliseren vrijheid, lichtheid en geluk.



GAAN JULLIE DE CHALLENGE AAN?

Helpen jullie ons om minstens 1000 kraanvogels te vouwen? Doe op 3 april mee aan onze "kraanvogelvouwdag" en maak je eigen kraanvogel. Bezorg ons je kraanvogels tijdens de paasvakantie. Vanaf eind april zullen alle kraanvogeltjes fladderen door het vaccinatiecentrum waar jullie wensen symbool zullen staan voor een goede gezondheid en veel geluk.



DO IT YOURSELF!

Hoe begin je hier nu aan? Volg hiervoor het stappenplan op de achterzijde of bekijk volgend filmpje: <https://nl.wikihow.com/Een-papieren-kraanvogel-vouwen>.

Geef jouw kraanvogel een persoonlijke toets en schrijf er een mooie wens op.

